

Olof Randbecks egenhändig författade meritförteckning lyder som följer:

"Vad min ålder och födelseort angår så är jag år 1673 född på Öland och uppfostrad i Stockholm. Men år 1693 följt ut med Hans Excellens fältmarskalken Stenbock och Herr Baron Lorentz Creutz till Tyskland under Saxiska trupperna, derest bevistat en kampanj vid Hadelbrunnen, vilken armé kommenderades då av Prins Loui von Baden. Sedan den ändades gick jag till Holland och därifrån till Frankrike, varest jag bevistade 3:ne kampanjer: 2:ne under Luxembourg, den tredje under Duc Villeroy's anförande, jämväl varit med vid staden Dixemysens erövring i Brabant, sedermera vid Bryssels bombarderande. När dessa kampanjer voro till ända gick jag till Italien och sedan åt Österrike; därifrån hit till Sverige. Och år 1698 blev jag kvartermästare under Nylands kavalleriregemente och Livkompaniet; men år 1699 begärde och erhöill permission att resa till Stockholm, under vilken resande tid kriget inföll; och som regementet i Finland fick hastigt uppbrott och jag då inte kunde komma över sjön, blev jag alltså av Hans Kungl. Maj:ts glorvördigast i åminnelse Carolus XII benådad att följa armén, som då gick åt Seland (Själland) och uppehöll jag mig hos Hans Excellens greve Horn, som då var kaptenlöjtnant vid Drabanterna samt generalmajor vid kavalleriet och bevistat kampanjen på Seland; därifrån med transporten till Pernau och så på Narva, varest jag uti bataljen följt bredvid Hans Excellens greve Horn, i samma aktion i min vänstra axel blev blesserad. Därifrån till Polen vid den bataljen som hölls vid Klissov, jag även väl följt Hans Excellens greve Horn då han fick den skadliga blessyren och jag uti mitt vänstra ben skjuten blev; strax därefter benådade Hans Maj:t mig att vara adjutant vid Södra Skånska kavalleriregementet och anno 1704 d. 19 Januari blev jag löjtnant vid samma regemente och Livkompaniet. Uti aktionen vid Punitz blev mig en häst undan livet skjuten; strax därpå vid den recontren som skedde vid Oderbeltz blev åter en häst mig undan livet skjuten. År 1708 d. 20 Februari blev jag ryttmästare vid samma regemente; och var som regementet har kommit till att få något med fienden att göra, har jag alltid varit med. Vad belägringar angår var jag med vid Lemberg och Weprich. Kompaniet har jag anført i 2:ne aktioner, som premierryttmästare, den ena vid Stara Szensara, den andra vid Poltava. Uti den sistnämnda blev mig 2:ne hästar undan livet skjutna och av kompaniet som jag förde eller kommenderade, allenast 37 man vid liv överblevne, dock många av dem blesserade. Sedan allt detta har jag som andra i största ängslan förnött 13 års tid i fängelset med underdånig trohet för det kära fäderneslandet, allt intill den hugeliga freden blev. I övrigt är min tjänstelige bön till de höga och förnäma herrar, de täcktes dessa mina ringa meriter gunstigast anse.

Christianstad d. 29 September 1722.

O: Randbäck"

I Ö. Sallerups kyrkobok noterade pastor Corvin:

"1739 d 27 Marti begrovs Sal. Maioren Hr Oluf Randbeck som hade Ryttmästare indelning här på Sallerup, war föd på Öland och Långelöts Socken, blef uti sin späda barndom af fienden de Danska med sin moder fördrifwen til Småland, kom så til Stockholm; Har uti sin ungdom rest uti Tyskland, Holland, Frankrike och Italien uti 4 års tid; blef därpå Qwartermästare under Nylandske Regiment, och gick med Armeen uth 1700; bevistad med heder warandes i alla aktioner med, intil det olyckel. Slaget wid Pultawa, då han blef fången, men under fångenskapet uppehållit sig hos Ryske Rikets Stor Cantzler Gref Hollofzin såsom Stalmästare, intil 1722 d 6. Mai han kom från fångenskapet, och fick då Maiors character, och 1734 Rytmästare indelning här wid Sallerups Compagnie. War merendels siuk och sängliggande af Gickt; in på slutet låg han ständigt ifrån Sept: månads början intil d 7 Marti: då han avsomnade uti sit ålders 69 år; har sin begraving i kyrkan neder mot funten, hwarföre han och förundnat till kyrkan 30 dal smt med begäran at hans lik i framtiden måtte få stå orubbat."

Kyrkoherde Corvin skriver 1747 i sin sockenbeskrivning om major Randbeck, att han är "begravven uti kyrkan med Liksten öfver. Uppå hvilken står uthugget hans Liktext Jesaia

60:v:19:20. Nedan under står ett utbrunnet och utsläkt lius med desse orden Jag hafver tient andra och förtärt mig sielf.”