

Hagens vårdare prisades

SVENSKÖP.

För sitt fleråriga arbete med att röja upp och restaurera prästgårdshagen i Östra Sallerup har föreningen Jöns Hendrikssons Minne tilldelats Frostas härads hembygdsförenings kulturpris.

Hagen söder om prästgården är vida bekant genom den märkliga hyllningen för Karl XI i form av stora stenar, som bildar monarkens namn. För att få en uppfattning om området, där prästen Jöns Hendriksson på 1600-talet skapade både kungahyllningen och en på sin tid märklig park, har på senare tid ett praktiskt arbete pågått i föreningens regi.

Sedan 1992 har man dessutom varje sommar haft ett volontärläger med internationella inslag. Lägerdeltagarnas uppgift har bl a varit att delta i grävningar och att hjälpa till med uppmätningar, allt under ledning av Katarina Frost.

Arbetet kommer att fortsätta även i sommar och ett volontärläger anordnas 28 juli-10 augusti. Föreningen Jöns Hendrikssons Minne omfattas med stort intresse av bygdens folk, vilket framgår av att antalet medlemmar uppgår till ca 150.

Utdelningen av 1996 års kulturpris ur Werner von Schwerins fond skedde vid hembygdsföreningens årsmöte på lördagen i Svensköps församlingshem och förrättades av ordföranden Carl-Axel Trolle. För Jöns Hendrikssons Minne togs priset av ordföranden Gustaf Törnqvist och kassören Harry Olsson.

Vid årsmötet avgick en verklig veteran ur styrelsen, nämligen fru Elsa Viestam, som blev ordinarie ledamot 1964. Hon har dessutom till för inte så länge sedan under många år varit föreningens kassör. Som tack för sina värdefulla insatser utsågs fru Viestam till hedersledamot i styrelsen.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Hanna-Gulli Nilsson, Ö Strö, Inger Larsson, Arup, och Lilly Persson, Hörby. Carl-Axel Trolle omvaldes till ordförande. Nya suppleanter blev Bengt Fonander, Höör, Börje Jeppsson, Högseröd och Danuta Lindsjö-Larsson, Tjörnarp. Efter årsmötet hölls gudstjänst som leddes av komminister Ola Sandberg.

HENRY HOLM