

# Regnigt 1600-tal på kyrkbacken

ÖSTRA SALLERUP

**För tredje året genomfördes igår en 1600-talsgudstjänst i Östra Sallerups kyrka. En del av gudstjänstbesökarna hade klätt sig i vackra tidstypiska dräkter. På grund av vädret fick man dock ta hjälp av 1900-tal-sparaplyer när man möttes på kyrkbacken.**

Att ha en 1600-talsgudstjänst varje sommar i Östra Sallerup är på väg att bli en tradition. Igår genomförde man gudstjänsten för tredje året i rad.

I god tid dök folk klädda i tidstypiska dräkter upp på grusplanen nedanför kyrkan. Enkla bondedräkter, sydda enligt de fåtal bilder som finns av bondebefolkningens klädsel på 1600-talet, blandades med senare folkdräkter och andra kreaturer.

## HADE KURS

Ingvar Månsson körde besökare till kyrkan i sin hästskjuts och "parkerade" därefter ekipaget med de båda draghästararna på parkeringen bland betydligt modernare fordon.

En kvart före utsatt tid för

gudstjänsten började "prästaringsningen" som kallade kyrkoherde Undine Hellström från prästgården till kyrkan. Kyrkoherden hade tidstypisk prästdräkt med rundkrage. Klockan som ringde var samma som på prästen Jöns Hendrikssons tid på 1600-talet.

Flera av dem som hade 1600-talsdräkter igår hade skapat sina dräkter i samband med den kurs man hade i församlingen för drygt ett år sedan.

– Vi var bland annat på läns-museet i Kristianstad och studerade bilder av dräkter, berättade Ronny Risberg.

## GAMMALSVENSKA

Klockan 13 förkunnade kyrkklockorna att det var dags att gå in i kyrkan för att fira gudstjänst enligt 1600-talets ritualer. Det innebar bland annat att kvinnorna fick sitta för sig till vänster i kyrkan och herrarna till höger.

Psalmerna sjöngs i sin gammalsvenska form, en form som varit svår att få tag på eftersom alla psalmer från 1600-talet omarbetats genom århundradena.

En del av besökarna hade kommit från bland annat Hörby bara för att få vara med om den speciella gudstjänsten. Arrangemanget anknyter till den unika 1600-talsparken vid gamla prästgården där prästen Jöns Hendriksson skapade sin hyllning till kungen.

Joakim Sydmark



**KLÄDDA.** Madeleine Risberg, Ronny Risberg och Harry Olsson tillhörde dem som klätt sig i tidstypiska 1600-talskläder till gudstjänsten i går.

FOTO: JOAKIM SYDMARK