



Föreningen Skånska utskrivningsregementet tog sin uppgift på allvar när de medverkade på den historiska gudstjänsten i Östra Sallerup.

FOTO: TOBIAS KARLSSON

Fullsatt gudstjänst trots ösregn

ÖSTRA SALLERUP
Byns stolthet skulle hyllas med en gudstjänst i 1600-talsstil. Då slöt byborna och långväga gäster upp. Bland annat en fullsatt buss från Danmark.

Som Skånskan skrev här-omdagen var gårdagens syfte i första hand att uppmärksamma minnet av den mångkunnige och originelle prästen Jöns

Henriksson (1622-1689) som betydde mycket för Östra Sallerup en gång i tiden. Han lät även anlägga prästgårdsparken i byn som föreningen Hotspot Kölleröd nu kämpar för att restaurera.

Klockan 11 i går höll prästen Jan-Olof Jansson en gudstjänst inspirerad av 1600-talet. Flertalet besökare hade tagit fasta på vad som gällde med sin kläd-

sel. Däribland spelmannen Mats Jonsson från Kölleröd som skulle spela inne i kyrkan.

– På den tiden hade vi inte orglar i landsbygdskyrkorna. Då fick man antagligen använda spelmän, sade han.

På plats fanns också Skånska utskrivningsregementet under ledning av kapten Alf Prytz. Trots att regementet egentligen hu-

serade under tidigt 1700-tal fick de vara med.

– Jag tycker det är ett väldigt trevligt arrangemang med en historisk gudstjänst. Det har vi bara varit med om en gång tidigare i Bohuslän, sade Alf Prytz.

Efter gudstjänsten blev det guidning i renässanssparken och avtäckning av en minnesskylt.

Tobias Karlsson

tobias.karlsson@skd.se, 0704-142503