



Per Persson och Tommy Svanberg bygger den 18 meter långa bron i 1600-talsparken.

FOTO: EVA GRIP

De bygger broar till 1600-talets Skåne

■ PARKFÖRVALTNING. Nu läggs sista handen vid parken

ÖSTRA SALLERUP

2012 togs de första stegen för att återställa prästgårdsparken i Östra Sallerup.

Nu byggs bron som en sista etapp, men arbetet med parken har bara börjat.

Någon gång i slutet av 1600-talet lät kyrkoherden Jöns Henriksson av någon anledning lägga ut stenar som bildade tio meter höga bokstäver i prästgårdsparken i Östra Sallerup.

Kanske var det ett försök att försöka lugna den nya svenska överheten efter att Skåne blivit svenskt: stennarna bildade orden "Karl XI Sveriges konung" på latin.

Ganska snart efter Jöns Henrikssons död föll parken nästan helt i glömska

– Den var helt igenväxt fram till 2012. Det har varit sporadiska röjningar under 1900-talet, men det var inte förrän vi fick en egen organisation som vi fick



Per Persson, Tommy Svanberg och Grynet.

FOTO: EVA GRIP

igång ett uthålligt arbete. Nu behöver vi inte själva hugga träd och slå gräs, det betalar länsstyrelsen, säger Eva Grip, vice ordförande i föreningen Jöns Henrikssons Minne.

2012 sökte de sitt första bidrag hos länsstyrelsen, och har jobbat fram tills nu med att återställa den 220 gånger 260 meter stora parken.

– Parken är unik och visar Skånes historia. Det finns inte någon sån autentisk 1600-talsmiljö på särskilt många ställen.

Nu lägger föreningen sista handen vid arbetet: en 30-40 meter lång spång och en 18 meter lång bro till den plats där Lusthuset stod.

2009 tog Regionmuseet

i Kristianstad fram en utvecklingsplan som sträckte sig fram till i år:

– Det är den som leder till att vi har möjligheten att visa parken. Vi har rensat kanaler och dammen, tagit prover och gjort det tillgängligt. I och med bron blir den nu tillgänglig för alla, man kan komma ut med rullstol hela vägen, säger Eva Grip.

Planen bygger på en avhandling från trädgårdsarkeologen Katarina Frost:

– Parken var inte renoverad, utan hade sovit törnrosasömn sen 160-talet. Hon tog tag i det med volontärer från Belgien, Frankrike och Finland tillsammans med lokalbefolkningen.

Bron och spången kom-



Karta över prästgårdsparken.

KARTA: JÖNS HENRIKSSONS MINNE

mer att stå klar lagom till det stora 1600-talsevenemang som går av stapeln 15 september. Senaste gången var för tre år sedan, och då kom det drygt 1 000 personer.

2014 var Skånskan på besök och ställde då frågan:

När blir arbetet klart?

– Förmodligen aldrig, blev svaret då.

Fem år senare passar det att ställa frågan igen:

Men nu är ni väl färdiga ändå?

– Det är punkt i den här planen. Men sen börjar vi ju utifrån vad vi vet nu, och går djupare in i historien. Hur lusthuset såg ut, kan man få reda på det? Vi vet inte vad som odlades i stensättningarna heller. Och perspektivgatan, nio meter bred, hur är den gjord? Ju mer man lär sig, desto mer nyfiken blir man, säger Eva Grip.

Henrik Smångs

henrik.smangs@skd.se